



## ZOMERTIJD

Verhalen over  
vriendschap,  
durf en kleine  
revoluties

week

2

BUURTEN

week 1	REIZEN
week 2	BUURTEN
week 3	VERWENNEN
week 4	SAMENLEVEN
week 5	WONEN
week 6	WERKEN



ELKE MAANDAG GIETEN WE HET THEMA VAN DE WEEK  
IN EEN REEK VRAGEN. DITMAAL KLOPPEN WE AAN  
BIJ LANDRY MAWUNGU, DIRECTEUR VAN HET  
MINDERHEDENFORUM.

## ‘Ik geniet ervan dat ik hier bij momenten in een anonieme bubbel mag leven’

### Groet u iedereen die u kruist?

‘Dan zou ik in Brussel nogal werk hebben. Ik geniet er net van dat ik hier bij momenten in een anonieme bubbel mag leven. Ik ben sowieso eerder verlegen. Ik vind het wel belangrijk om mensen die ik ken te begroeten en met mijn burens gesprekjes aan te knopen in de lift.’

### Hoe uit u uw agressie in het verkeer?

‘Ik toeter niet als iemand plots een raar manoeuvre uitvoert, maar bedenk dat hij of zij misschien voor het eerst door Brussel rijdt. Zonder die verdraagzaamheid erger je je in een grootstad dood.’

### Geeft u geld aan bedelaars?

‘Ik vind het erg om vast te stellen, maar net zoals velen heb ik de reflex om dat niet te doen en slechts occasioneel te geven. Ik ben nochtans opgevoed in een sfeer van vrijgevigheid en solidariteit.’

### Welke invloed had de buurt waarin u opgroeide?

‘Mijn eerste thuis was in sociale woonblokken in Tubke, waar ook mensen van Marokkaanse, Italiaanse en Congolese herkomst woonden. Ik hield er vrienden uit alle hoeken van de wereld aan over.’

### Hoe gehecht bent u aan uw huidige wijk?

‘De voorbije zeven jaar ben ik al vijf keer verhuisd. Ik voel me vooral verbonden met Brussel als stad. Sommigen verlangen naar de stabiliteit van huisje tuintje, maar ik voel me net aangetrokken door de onzekerheid over hoe mijn woonplek er morgen zal uitzien.’

### Hoe klinkt de stad op haar mooist?

‘Als ik stromend water en fluitende vogels hoor, het liefst in combinatie met lachende mensen op terrassen. Dat maakt bij mij de sfeer van de zomer wakker, wanneer mijn stad eens zo hard bruist.’

### Kan die stad te proper zijn?

‘Nee, ik erger me aan vuilnis en spreek mensen erop aan als ze rommel op straat gooien. Daarmee zeg ik niet dat ik hou van een gepolijste stad, integendeel, de charme van Brussel vind ik net dat de huizen hier totaal van elkaar verschillen en dat steegjes en lanen door elkaar lopen.’

### Bent u een geëngageerde buurman?

‘Ik help nog altijd met plezier als een buur me nodig heeft. In mijn grote Brusselse biotoop ben ik ook graag medeorganisator, bijvoorbeeld van mijn vaders Congolese concerten in de Bozar, maar ik ben geen trekker van buurtfeesten, net omdat ik me nog ongebonden voel.’

### Als u een huis kocht, zou u dan rekening houden met het gevaar in sommige stadsdelen?

‘Nee, ik zal positief kiezen, bijvoorbeeld voor genoeg groen. Mijn vriendin en ik waren nog nooit bang in Brussel. De enige keer dat ik overvallen ben, was in Fortaleza in Brazilië. Ik was de weg kwijt en haalde mijn iPhone boven, in een steegje waarvoor mijn Braziliaanse vrienden me nochtans gewaarschuwd hadden.’

### In welke buurt wilt u uw oude dag slijten?

‘Onlangs bezocht ik Peking en ik had er kunnen blijven, zo aangenaam verrast was ik, vooral door de figuurlijke ademruimte. Anders dan in India gaf de aanwezigheid van miljoenen mensen me geen benauwend gevoel. Ik zie dus wel. Ik houd alle opties open.’

KATRIEN STEYAERT